

DOSTLAR

**“Burası benim ülkem, ben de varım!” diyorsanız:
Hoş geldiniz !**

Evet Burası Türkiye.

Burası yok edilmekten, ellerini birleştirmiş, kalplerini birleştirmiş – can vermişlerin ülkesi.

Dillerini – dileklerini birleştirmiş düş üretmiş, düşünce üretmiş; iş üretmiş, güç üretmiş yüreklerin ülkesi.

Dünyanın egemen güçlerini yenmiş, kurtulmuş, **egemenleşmiş, barış üretmiş insanların ülkesi.**

**Şimdi ve her gün yeniden ellerimizi, dillerimizi, dileklerimizi
Düşlerimizi, düşüncelerimizi birleştirme zamanı.**

Çünkü Dünyayı kendi egemenlikleri altına almak, Dünya imparatoru olmak isteyeler 100 yıldır önce Osmanlı İmparatorluğunu yıkıp paylaştıktan, paylaştırdıktan sonra 63 yıldır da Türkiye Cumhuriyetini yıkıp paylaşmak paylaştırmak istemekteler.

Türkiye’yi Sevr’deki gibi bölmek için önce **ULUSUMUZU Asala Terör Örgütüyle** vurdular. Nice dışişleri görevlimizi şehit verdikten sonra durdurdular.

Ancak “Türkler soykırım yapmıştır” propagandasıyla vurmaya devam ettiler, ediyorlar.

Yetmedi **sağ/sol, komünist/fasist** ayrımıyla kardeşi kardeşe vurdurdular.

Yetmedi yine kardeşi kardeşe vurdurabilmek için **PKK terör örgütüyle** vurmaya başladılar. 30 yılı aşkın bir süredir vurmaya devam ediyorlar.

Yetmedi **bizi dinimizle - dinimizden vurmak için mezhep ayrımcılığını** ateşlediler. Sivas’ta bu yurdun insanlarını, yürekleri sevgi dolu kardeşlerimizi ateşe attırdılar. Durmadılar pek çok yerde **Cumhuriyetimizin Laik yapısını** ateşe vermeye devam ettiler.

Yetmedi ılımlı İslam adı altında dinimizi-dinimizle “**BİZ**” i -**ULUSAL BİRLİĞİMİZİ**- yakmaya çalıştılar.

Ekonomi savaşı önde, propaganda, psikolojik savaş da içinde olarak Cumhuriyetimizi yıkabilmek için her tür savaş yöntemini uyguladılar, uyguluyorlar, uygulamaya devam edecekler.

Yetmedi bizi **dilimizden** vurmak için, dil ayrımcılığını ısıttılar, ısıtıyorlar.

Oysa **dilimiz Türkçemiz, ulusumuzun çatısı, ulusal birliğimizin orta direğidir.**

Ulus dilimiz Türkçemizle (Türk’ü, Kürt’ü, Ermeni’si Yahudi’si vb.) TC Kimliğine sahip tüm ulusumuz, **kendimizi doğru anlatır, birbirimizi doğru anlar, anlaşırız.** Aklımızı-fikrimizi, sevgimizi-sevincimizi, acısıyla tatlısıyla

tüm hayatı paylaşır, kaynaşır, - sevinçte -kederde - kaderde- bir olur, birlik olur, gelişir mutlu yaşarız.

Türkçemiz, ulusal kimliğimiz - sesimiz - nefesimizdir.

Ulus adımız-şanımız, parmak izimizdir.

Sözümüz-özümüz, gözümüz-gönlümüzdür.

Aklımız - fikrimiz, varlığımız - birliğimiz, Türkiye'mizdir.

Çünkü biliriz:

"En uzak mesafe ne Afrika'dır

Ne Çin, ne Hindistan

Ne seyyareler

Ne de yıldızlar geceleri ışıldayan...

En uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir

"Birbirini anlamayan" (1)

Öyleyse Türkçeden Dönenin Kalemı Kırılmasın mı?

Sözün özü

- Çanakkale, Kurtuluş Savaşı **Şehitleri**
- "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yeminleriyle toprak olan **Terör Şehitleri**
- Evlatlarını hayatlarının baharında kınalayıp vatan savunmasına yollayan, şehit oldu haberi geldiğinde kanlı gözyaşını "Vatan sağ olsun, bir oğlum daha var onu da yollarım" diye yüreğine akıtan **Şehit Anaları Babaları Diyor Ki:**
 - **Tarihi tekrar ettirecekler, kardeşi kardeşe öldürtecekler.**
 - **Kutsal vatanımızı böldürtecekler.**
 - **Egemenliğimizin - Özgürlüğümüzün, İnsanlığımızın kanına ekmek doğrayacaklar.**
 - **Tam bağımsız ulus devletimizin temel taşı vatanımızı-vatandaşımızı emperyalist yemi yapacaklar.**
- **Tarih, Akıselim, Vatan-Kardeş Sevgisi Diyor Ki:**
 - **Türkçemiz Türkiye'mizdir, Kutsaldır.**
Türkçemle düşünebiliyorum, Türkçemle **BEN** varım.
 - Türkçemle kendimi biliyorum, Türkçemle **ERDEMİM** var.
 - Türkçemle tüm ulusumu anlayabiliyorum, anlatabiliyorum. Anlaşabiliyor, kucaklaşılabiliyorum. Türkçemle **BİZ** varız-ulusumuz var, **KUTSAL YURDUMUZ** Türkiye'miz var.
 - Türkçemle **YÜKSEK KÜLTÜRÜM** var.
Susadığımda, önce misafirime sunduğum suyum, acıktığımda önce misafirime kurduğum sofram var.
Yunuslarda – Mevlanalarda - Veysellerde dile gelen, hoş gören, hoş gösteren;
"Savaşı Kesip Barış Getiren, Ağulu Aşı Balla Yağa Çeviren" **Sevgim** var.
 - Türkçemle **TARİHİM** var.
Tarihimle dünümü, bugünümü, yarınımı biliyorum.
Bu bilgimle coğrafyayı başkaları değil **ben** çizebiliyorum. **Biz** çizebiliyoruz.
Altıyla üstüyle sadık yârim kara toprağım, toprak olmuş tüten, çiçek olmuş açan-kokan analarım, bacılarım, kardeşlerim var.
Ciğerlerimi dolduran havam-rüzgârım, akan – duran, arındıran - doyuran

yağmurlarım-sularım, denizlerim var.

— Bütün bunlarla kucak kucağa **güvenim-güvenliğim, özgürlüğüm, egemenliğim var. Namusum var, onurum var.**

Var, var da, kara kara bulutlar çekilin üstümüzden
Biz misafir severiz amma düşmanları **sevmeyiz**.
Canımızı verir, havası, suyu, kara toprağı, deniziyle **yurdumuzu, namusumuzu, tarihimizi – coğrafyamızı, kayıtsız şartsız bizim olan egemenliğimizi** vermeyiz.

Öyleyse

Olur mu böyle olur mu, kardeş kardeşi vurur mu?

“HAYIR” sa, Kardeşi kardeşe vurduramı vurursa, gel de büyük Türkçe ustası, memleket hastası Nazım’ın dilini diline katma, derdini bir de Nazımla anlatma.

“Dörtnala gelip uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim.

Bilekler kan içinde

Dişler kenetli

Ayaklar çıplak

Ve ipek bir halıya benzeyen toprak.

Bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları

Bir daha açılmasın

Yok edin insanın insana kulluğunu

Bu davet bizim

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Ve bir orman gibi kardeşesine

Bu hasret bizim.

Evet, bu memleket, bu cehennem, bu cennet, bu birlik, bu vatan Türkiye, bu vatan Türkçedir. —Bizimdir, bölünemez!
Ve başka Türkiye yoktur!

Değil mi?

Ali KALIPÇI

13.07.2013